



Vieringen komende twee weken

Vrijdag 14 februari

15.00 uur – Heidekapel Laag-Soeren

Vrijdagmiddag gebed geïnspireerd op Taizé

Zondag 16 februari

10.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren

Voorganger Ds. R.W. Hein

Heilig Avondmaal

Uitgangscollecte: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat (Nederland, gevangenen)

19.30 uur – Ontmoetingskerk Dieren

Taizévering



Zondag 23 februari

10.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren

Voorganger Ds. F.Z. Ort

Uitgangscollecte: 50% Protestantse Kerk Jonge generaties (Nederland) / 50% eigen jeugdwerk

10.00 uur – Heidekapel Laag-Soeren

Voorganger Ds. R.W. Heins

Uitgangscollecte: 50% Protestantse Kerk Jongegeneraties (Nederland) / 50% eigen jeugdwerk



Bloemen uit de kerk



Vorige week zondag zijn de bloemen als groet van de gemeente bezorgd bij mevr. T.A. Visser-Lodder en mevr. G.A. van der Meijde.

Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor het echtpaar Gee-Boerman en dhr. P. van der Veen.



Bericht van overlijden

Op 10 februari is overleden

Egberdina (Dinie) Verbeek - de Weerd

in de leeftijd van 86 jaar

Sinds 2020 was zij weduwe van Piet Verbeek

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 14 februari om 10.15 uur in de Walburgzaal van crematorium 'De Omarming', Voorsterallee 95 te Zutphen.
Vooraf is hier van 9.55 tot 10.10 uur gelegenheid persoonlijk afscheid van Dinie te nemen.

Taizé-viering

Zin om te zingen? Op zoek naar stilte?
Dan is een Taizé-viering iets voor jou.

Voor wie niet zo bekend is met de Taizé-viering een korte toelichting.
De viering volgt het stramien zo als het ook in de gemeenschap van Taizé gevolgd wordt.
De liederen zijn kort en worden een aantal keer herhaald zoals een mantra.
Er is begeleiding van piano en viool. Je kunt lekker op een kleed zitten of een meditatiebankje pakken.
Maar er zijn ook stoelen. Het centrale deel is een stilte van 10 minuten.
Naast het zingen is er gelegenheid voor gebed en een kaarsje aan te steken.

Je bent van harte welkom zondagavond 16 februari 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.



taizé
VIERING
Zondag 16 februari 2025
Ontmoetings kerk
A. Helfrichlaan Dieren
Aanvang 19:30

Oproep vrijwilligers voor Gelders Hof/Intermezzo

In Gelders Hof zijn ze op zoek naar vrijwilligers voor:

- wandelen met bewoners
- met een bewoner fietsen op de duo fiets
- het halen en brengen van bewoners naar de oecumenische diensten in de bijenkorf.

Voor inlichtingen en/of aanmelden kunt u contact opnemen met :

Madelinde Krantz (geestelijk verzorger binnen Gelders Hof) madelindekrantz@attentzorgenbehandeling.nl
Tel. nr. 06-55 96 39 12

Ontmoetingsmiddag 55+

Donderdagmiddag 6 maart
14.30 tot 16.30 uur
in de Kerkhorst in Spankeren

Spreker: Tom Hillemans uit Velp
Voedselbank Arnhem



Na de pauze, koffie en thee en tijd voor spelletjes

Heeft u vervoer nodig?
Bel Anja Jonkers 0313-619217 of Gerrie Weerwag 0313-422702



Kerkasiel in Kampen

Oproep tot deelname aan een kerkasiel dienst op 8 maart 2025.

Zoals u wellicht hebt gelezen of gehoord heeft de PKN Open Hof kerk in Kampen sinds eind november een gezin uit Oezbekistan kerkasiel verleend, omdat ze na 10 jaar uitgezet dreigden te worden. Het gaat om de familie Babayants, vader, moeder en vier kinderen in de leeftijd van 20, 13, 10 en 3 jaar.

Ze zaten in mei al in detentie om op het vliegtuig te worden gezet, toen de rechter ingreep en zij weer terug konden naar Emmen waar zij al jaren in een asielzoekerscentrum wonen.

Oezbekistan is sinds 2019 afgescheiden van Rusland en heeft nu een pro Russische dictator.

De bevolking is voor 90% islamitisch, 9 % Russisch Orthodox en 1% overige kerken.

Deze laatste groep heeft het moeilijk: zij worden voortdurend gecontroleerd, hebben nagenoeg geen kans op werk, scholing en gezondheidszorg! Ook kan de familie in Oezbekistan problemen krijgen, als ze christelijke familieleden hebben die terugkeren uit het westen.

Een belangrijke reden is ook: dat de kinderen hier al 10 jaar geïntegreerd zijn in de samenleving.

Voor de rechtspraak geldt, dat als een kind langer dan 5 jaar in een procedure zit, dit traumatisch is voor de rest van zijn of haar leven.

Eind november klopte het gezin aan bij de kerk in Kampen omdat ze zich niet veilig voelden.

Er zijn te veel onduidelijkheden vanuit de overheid over het asielbeleid!

Op dit moment loopt er nog een procedure.

De kerkgemeenschap Open Hof biedt hen nu een tijdelijke schuilplaats binnen de muren van de kerk.

Kerkasiel is legitiem, maar wel gebonden aan de voorwaarden:

Er moeten voortdurend 24/7 kerkdiensten gehouden worden. De Paaskaars moet steeds branden en er moet

een predikant aanwezig zijn.

Vanuit heel Nederland is er hulp om de diensten 7 dagen 24 uur per dag in te vullen.

Ook vanuit de Raad van Kerken Veluwezoom willen we hieraan ons steentje bijdragen!

Op zaterdag 8 maart hebben wij van 12.00 uur tot 16.00 uur ingeschreven om een dienst te houden. Drie voorgangers uit de Protestantse Kerk en Rooms Katholieke Parochie hebben toegezegd mee te werken: Gert Jansen, Frans Koevoets en Jan Willem Overvliet. We rekenen op mensen die graag zingen en verdere belangstellenden. Ook organisten/pianisten en musici zijn zeer welkom. Het wordt een inspirerende, hoopvolle en creatieve bijeenkomst!

Gaat u met ons mee? Voor info en aanmeldingen kunt u terecht bij: ansinekevanoosterom@gmail.com.

De Raad van Kerken Veluwezoom



HERHAALDE AMNESTY OPROEP

In onze eerdere oproep vroegen we vrijwilligers om onze werkgroep te versterken. Daar is tot nu toe helaas niet op gereageerd. De huidige werkgroep wordt steeds kleiner. We willen graag doorgaan, maar als er geen mensen bijkomen, zal het niet meer mogelijk zijn om iedere maand na de kerkdienst brieven van Amnesty te laten ondertekenen.

Daarom nogmaals de oproep om mee te doen met de werkgroep, zodat dit nuttige werk kan worden voortgezet.

Voor informatie:

Geertruida van Gulyk-Kuiper

e-mail: gulykuiper@hetnet.nl

tel.: 0313-42 26 10

**kerk
in actie**

Gemeente **C**oncert

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten bij het gemeenteconcert na de dienst van zondag 16 februari !

Kerstgroeten naar De Glind

Vanuit De Glind hebben wij bericht gekregen dat onze Kerstgroeten en de mooie slinger zijn ontvangen. Ze waren er heel erg blij mee.

Alle gezinshuizen hebben een groet ontvangen en hebben dit zeer gewaardeerd.

Heel veel dank voor deze vorm van aandacht voor ons project.

Een hartelijke groet namens de werkgroep Kerk in Actie, Ria van Voorst, publiciteit, tel. 0313-41 30 10 of via email: kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Paasgroetenactie

Zoals ieder jaar willen wij ons ook deze keer weer inzetten om de schrijfactie t.b.v. gevangenen tot een succes te maken. Op zondag 2 maart in de Petruskerk en 9 maart in de Ontmoetingskerk zullen wij na de dienst klaarstaan met kaarten om te schrijven voor gevangenen als teken van bemoediging. Ook is er weer de mogelijkheid om voor u een kaart/kaarten te **laten** schrijven. Geef dit dan vóór 7 maart door aan Ria van Voorst, tel. 41 30 10 of via email: v.voorst1@kpnplanet.nl.

We werken met dubbele kaarten. De ene kaart voor de gevangene waarop we onze naam en groet zetten; de 2^e kaart frankeren wij zodat de gevangene zelf ook een wens naar een geliefde kan versturen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is *'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'*

De getekende kaarten worden verzameld en door de werkgroep Kerk in Actie verzonden.

Wij vragen zo mogelijk een bijdrage in de kosten voor aankoop kaarten en postzegels. Een extra financiële bijdrage is altijd welkom (de kosten van verzending zijn per kaart ± € 2,-).

Betaling of gift voor dit doel overmaken kan op banknummer NL75 INGB 0000962850 t.b.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van 'Paasgroeten'.

Doen jullie weer mee?



Uitvoering Judas Passion op zondag 6 april



Anders dan vermeld in de activiteitengids zal de Judas Passion worden uitgevoerd op zondagavond 6 april.

De Judas Passion, geschreven door Frans Ort zal door hem, samen met Tineke van Middelkoop en het Ontmoetingskoor o.l.v. Wim de Jong worden uitgevoerd in de Ontmoetingskerk.

Judas staat in hernieuwde belangstelling: de traditionele beelden van verrader, dief en zelfmoordenaar blijken niet werkelijk te voldoen en zijn vaak het resultaat van de beelden die de vertellers ons wilden geven. Judas komt hierin voor het voetlicht in alle begrijpelijkheid om wie en wat hij was, inclusief zijn dramatische levenseinde. Een indringend verhaal afgewisseld met zang en muziek.

Datum: 6 april 2025

Aanvangstijd: 20.00 uur

Ontmoetingskerk

Basiscatechese

Afgelopen dinsdag is er hard gewerkt aan een foto-verhaal én een stop motion van een door de kinderen gekozen Bijbelverhaal.

Welk verhaal hebben Merijn, Liselotte en Femke met deze foto's willen vertellen?

Het stop-motion filmpje dat Carmen, Eline en Tessa maakten, is te zien door mij (Jantine) een appje te sturen.

Dan stuur ik het filmpje terug.





De studiotteams in onze gemeente zijn samengevoegd

Onze gemeente had tot voor kort twee afzonderlijke studiotteams, die in de Ontmoetingskerk resp. de Petruskerk actief waren. Aan het begin van dit jaar is, in onderling overleg, besloten om beide teams te gaan samenvoegen en de medewerkers voortaan zoveel mogelijk in beide kerken te laten werken.

De verschillende mensen lopen op dit moment 'stage' bij het andere team en vanaf april zullen de technici ook in beide studio's dienst gaan doen. Gelukkig is veel apparatuur hetzelfde in beide kerken, met hier en daar wat uitzonderingen.

Paul van Dijk, de coördinator van het team in de Ontmoetingskerk, heeft aangegeven te willen stoppen met zijn rol als coördinator en Fred Haandrikman, die dezelfde rol had in de Petruskerk, zal voorlopig de functie van coördinator voor het totale team vervullen.

Indien er vragen, wensen of bijzonderheden zijn m.b.t. beeld en geluid, dan kunt u met hem contact opnemen tel. 06-21 59 55 29. Hij verzorgt ook het inplannen van de technici voor de verschillende diensten.

De liturgieën en mededelingen voor de wekelijkse diensten kunnen, afhankelijk van waar de dienst is, gewoon naar de bekende e-mailadressen worden gestuurd: studioteam.ontmoetingskerk@pgzuidoost-veluwezoom resp. studioteam.petruskerk@pgzuidoost-veluwezoom.

Kopij voor de volgende uitgave

Graag uiterlijk woensdag 26 februari om 18:00 uur mailen naar Redactie Nieuwsbrief



Facebook Prot. Gem. Zuidoost-Veluwezoom Website