



*Uit: Dienstboek*  
uitgave Protestantse Kerk in Nederland

## Gebed

God, onze Schepper  
Uit aarde hebt u ons gevormd  
Tot mensen van vlees en bloed  
Om in vrede en gerechtigheid  
Uw wereld te bewonen.  
Wij bidden U;  
Open onze ogen voor Hem  
In wie U ons de goede plaats wijst,  
Jezus, onze Herder en Leidsman,  
Die ons voorgaat door de woestijn  
Naar uw land van belofte,  
In deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen

## Vieringen komende twee weken

### Vrijdag 28 maart

15.00 uur – Heidekapel Laag-Soeren  
Vrijdagmiddag gebed geïnspireerd op Taizé



### Zondag 30 maart

10.00 uur – Petruskerk Spankeren  
Voorganger Ds. E. Fokkema, Twello  
Geen kindernevendienst  
Uitgangscollecte: Kerk In Actie Veertigdagentijd Werelddiaconaat  
(Colombia, kinderen)  
15.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren  
Kliederkerk



### Zondag 6 april

10.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren  
Voorganger ds. Ronad Heins  
Uitgangscollecte: DIANA actie vakantietas



## Bloemen uit de kerk



Vorige week zondag zijn de bloemen ter bemoediging bezorgd bij mevr. A. Gerritsen-Keurhorst en dhr. J. Bosveld.  
Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor het echtpaar van Donk-Eppink en dhr. H. Lieftink.



## Bericht van overlijden

Op 25 maart j.l. is overleden

## Tina van der Kolk-Bredewout

in de leeftijd van 90 jaar

Zij woonde aan de Kamerlingh Onneslaan 1 te Dieren

Op maandag 31 maart om 14.00 uur zal de dankdienst voor haar leven worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Voorganger ds. F.Z. Ort.

## Kliederkerk Jezus volgen

Zondagmiddag 30 maart is er weer Kliederkerk in de Ontmoetingskerk. Iedereen is welkom vanaf 15.00 uur om het verhaal van de eerste volgelingen te ontdekken. In de viering horen en zien we hier nog meer van. En afsluitend is er zelfs passend eten!

## Weer 3 ambulances naar Oekraïne

Op 18 maart jl. vertrokken we rond 5 uur vanuit Voorst met een klein konvooi van 3 ambulances richting Oekraïne. Deze ambulances zijn gefinancierd door de stichting Musicforukraine. De Oekraïense Bayanspeler en accordeonist Oleg Lysenko uit Voorst is de grote motor achter deze stichting. Dit zijn inmiddels de 9<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup> en 11<sup>e</sup> ambulance die zijn stichting beschikking stelt aan Oekraïne. De vorige werd door dominee Ronald Heins en Oleg richting Oekraïne gereden. Twee van deze ambulances zijn bestemd voor een ziekenhuis, een derde wordt ingezet aan het front in de Donbas.

De zes chauffeurs arriveerden 's avonds rond negen uur bij een hotel in Polen op zo'n 100 km van de grens. De tweede dag stond in het teken van documenten, veel bureaucratie, en wachten bij grensovergangen, dit nam in totaal zo'n 8 uur in beslag. Wij kregen dankzij bemiddeling van Oleg voorrang vanwege het humanitaire transport. Aan de andere kant van de grens stonden ziekenhuismedewerkers te wachten om de ambulances over te nemen. Ze waren opgetogen en heel blij met het mooie materieel. De terugreis in een busje verliep zonder problemen, maar na zo'n 1500 km waren we blij dat we thuis waren. Het was een bijzondere ervaring.

Inmiddels is de volgende ambulance al in beeld: een grote Mercedes voor het transport van 4 rolstoelers naar revalidatiecentra. Deze ambulance kost zo'n € 23.000, de helft van dit bedrag is inmiddels binnen. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld:

Stichting Music for Ukraine

NL91 RABO 0189 0649 00 onder vermelding van "donatie ambulance"

*Klaas Pieter Plantinga*



## 80 jaar bevrijding – rondleiding Kamp Amersfoort

In het kader van 80 jaar bevrijding staat een bezoek aan Kamp Amersfoort met rondleiding op het programma.

**Op zondag 13 april** zal ds Onno van Doorn ons een rondleiding geven door Kamp Amersfoort. Die zal starten om 14.00 uur en ongeveer 2,5 uur in beslag nemen.

De entree voor het kamp is voor eigen rekening. De rondleiding wordt door de Raad van Kerken Veluwezoom betaald.

Om een goed beeld te hebben van het aantal mensen dat deel wil nemen is het belangrijk om je bij Jantine aan te melden. We maken de reis op eigen gelegenheid, maar wanneer er ruimte is in jouw auto hoor ik dat graag. Zo kunnen mensen zonder eigen vervoer lege plekken opvullen. Wel zo gezellig!

*Jantine Groenewold*

Tel. 06-16 64 22 91

E-mail [J.groenewold@pgzuidoost-veluwezoom.nl](mailto:J.groenewold@pgzuidoost-veluwezoom.nl)



## Ontmoetingsmiddagen 55+

### Paaslunch op woensdag 16 april in de Ontmoetingskerk

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een Paaslunch op woensdag 16 april van 12.00 – 13.30 uur in de Ontmoetingskerk. We zorgen voor een kleine Paasliturgie en een lekkere lunch. Een eitje zal niet ontbreken! Mocht u iemand kennen uit uw vrienden- of kennissenkring, dan mag u ook haar of hem uitnodigen om mee te komen.

Wilt u zich deze keer van te voren opgeven en ook graag vermelden als u dieetwensen heeft.

Graag uiterlijk 12 april aanmelden bij: Dinie Haandrikman

Tel. 0313-42 22 23.

E-mail: [dinie.haandrikman@upcmail.nl](mailto:dinie.haandrikman@upcmail.nl)

Vervoer kan altijd geregeld worden via Anja Jonkers, tel. 0313-61 92 17 of via Gerrie Weerwag, tel. 0313-42 27 02. Aanvraag a.u.b. uiterlijk maandagavond 14 april doorgeven.

We hopen u te ontmoeten bij de Paaslunch!  
*Jenny Hilberts, Dinie Haandrikman, Hetty Plantinga*

### **Marktmunten voor de voedselbank**

Wilt u ons weer, net als andere jaren, helpen bij het inzamelen van 'marktmunten'. Deze munten krijg je wanneer je op de markt in Dieren spullen koopt. De munten willen we met Pasen graag inwisselen voor eieren, die dan bestemd zijn voor de Voedselbank.

Als u ze hebt, wilt u ze dan in de brievenbus doen bij ondergetekende, Harderwijkerweg 111 in Dieren.

Met een hartelijke groet,  
*Annie Veldhuis (tel. 0313-41 48 96)*



### **Schrijfactie Amnesty International**

Op zondag 6 april 2025 kunnen er weer petitielijsten ondertekend worden in de hal van de Ontmoetingskerk. Het gaat om de volgende personen:

#### **Zambia: 15 jaar cel vanwege homoseksualiteit**

Suwilangi Situmbeko uit Zambia had uit vrije wil seks met een andere man. Dit werd gezien door weer een andere man, die hem na een mislukte chantagepoging aangaf bij de politie. Hij kreeg maar liefst 15 jaar gevangenisstraf met zware arbeid. Amnesty ziet dit als een ernstige schending van zijn mensenrechten en roept de autoriteiten op hem onmiddellijk vrij te laten.

#### **Egypte: mensenrechtenadvocaat oneindig in voorarrest**

De Egyptische mensenrechtenadvocaat Ibrahim Metwaly werd in 2017 gearresteerd toen hij onderweg was naar de Verenigde Naties in Geneve om te praten over de mensenrechtenschendingen in Egypte. Sindsdien worden er telkens nieuwe rechtszaken tegen hem aangespannen om hem in voorarrest te kunnen houden. In de gevangenis is zijn gezondheid ernstig achteruitgegaan. Amnesty roept de autoriteiten op hem onmiddellijk vrij te laten.

Wanneer u zelf een brief wilt toesturen naar de betreffende verantwoordelijken, dan kunt u gebruik maken van deze voorbeeldbrieven: [Brieven Schrijfactie Amnesty april 2025.doc](#).

**kerk  
in actie**

### **Inzamelacties Paul Boer**

Met ingang van heden is de spaaractie van [lege pennen gestopt](#).

De opkoper is gestopt met het innemen van deze pennen. Jammer want het leverde altijd toch nog geld op. Paul, bedankt voor het werk wat je hebt gedaan voor deze actie.

De andere inzamelacties van Paul gaan gewoon door; spullen kunnen worden gedeponereerd in de bekende grote doos in de hal van de Ontmoetingskerk.



## Terugblik op lezing over reis naar Rome door Hans Schimmel

Een gezellige bijeenkomst na de kerkdienst, waarbij we door Hans werden meegenomen op zijn reis naar Rome, aan de hand van foto's en film. Marieke en Hans zongen samen en er werd getrakteerd op lekkers. De opbrengst van de collecte na afloop is bestemd voor het project van Kerk in Actie. Hans en Marieke hartelijk dank voor dit mooie gebaar.

## Kerkmarkt

Wil je de komende tijd iemand verrassen met een attentie of een hart onder de riem steken? Dan is een kleine attentie altijd fijn.

Een cadeaubon á € 7,50 om te besteden op de Kerkmarkt is dan misschien een leuk idee.

Je kunt deze bonnen bestellen bij de secretaris van de werkgroep Kerk in Actie, Christine Schellevis, tel. 0313-42 15 10 of e-mail: [kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl](mailto:kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl)

De Kerkmarkt wordt dit jaar iedere vrijdag gehouden vanaf 11 juli t/m 12 september a.s. van 10.00 – 11.30 uur buiten voor de Ontmoetingskerk, bij slecht weer in de hal van de kerk.

*Een hartelijke groet namens Kerk in Actie van Ria van Voorst, publiciteit, tel. 0313-413010 e-mail: [kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl](mailto:kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl)*

## Judas Passion in de Ontmoetingskerk in Dieren



Een indringend verhaal met zang en muziek.

Frans Ort  
Tineke van Middelkoop  
Het Ontmoetingskoor o.l.v. Wim de Jong  
Piano Marieke Schimmel

Zondag 6 april  
19.00 uur  
Ontmoetingskerk

Op 6 april verzorgt Frans Ort, samen met Tineke van Middelkoop en het Ontmoetingskoor o.l.v. Wim de Jong, een avond waarop hij 'zijn' Judaspassion opnieuw voor het voetlicht brengt. Frans Ort heeft zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met het fenomeen Passion: hij schreef er in totaal vijf waarbij deze de meest opvallende is. Judas komt hierin voor het voetlicht in alle begrijpelijkheid om wie en wat hij was, inclusief zijn dramatische levenseinde. Een indringend verhaal afgewisseld met zang en muziek. De Judaspassion wordt uitgevoerd om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren, Admiraal Helfrichlaan 54.



## Kunst in de Kerk “Kruisweg”

U heeft ze vast wel gezien 14 kruiswegstaties in de hal van de Ontmoetingskerk. Geschilderd door Philip Hand Franses (hier aanwezig als ingelijste foto's).



Bij het schilderen van deze kruisweg heeft Philip Hans geprobeerd het lijden van Christus niet mooier voor te stellen dan het moet zijn geweest, zonder in al te concrete details te treden.

In voorbereiding op het paasfeest herdenken we de lijdensweg die Jezus van Nazaret had af te leggen voor zijn dood aan het kruis. In de loop der eeuwen gingen zij dit doen aan de hand van de kruisweg: veertien staties waarin telkens een bepaald moment van Jezus' lijdensweg in herinnering werd geroepen. Gelovigen die in gebed de staties afgingen, voelden zich hierdoor getroost: zij stonden er in hun leven en lijden niet alleen voor. Bovendien werd hun band met Jezus door hun betrokkenheid op zijn lijden intiemmer.

Deze kruisweg is nog tot en met Pasen 2025 te zien in de hal van de Ontmoetingskerk te Dieren.

Een compleet boek van deze Kruisweg ligt voor u klaar in de Ontmoetingskerk.



## Uw kleding geeft toekomst.

### Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

Op zaterdag 5 april a.s. kunt u in Dieren kleding en schoenen inleveren bij het portaal van de R.K. Emmauskerk aan de Rode Kruislaan 2. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).

### Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

***“Inzamelacties in uw regio zijn werkelijk onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar weer op uw hulp rekenen?”***

### Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

### Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie? Dan kunt U contact opnemen met de plaatselijke vrijwilliger in Dieren Paul Hendriksen via [p.hendriksen99@upcmail.nl](mailto:p.hendriksen99@upcmail.nl) of via 06-41 73 81 83.



### Lezing Mart de Kruif 'Vrijheid-Blijheid?' op 16 april in Dieren

Mart de Kruif, oud-commandant Landstrijdkrachten, verzorgt op woensdagavond 16 april een lezing in de Ontmoetingskerk in Dieren met als titel 'Vrijheid-Blijheid?'. De lezing is gratis (wel aanmelden) en staat in het teken van 80 jaar vrijheid.

Generaal buiten dienst Mart de Kruif heeft een indrukwekkende loopbaan in de Nederlandse krijgsmacht. Hij diende als commandant van de Landstrijdkrachten en leidde de NAVO-missie in Zuid-Afghanistan, waar hij verantwoordelijkheid droeg voor duizenden militairen uit meerdere landen. Met zijn ervaring en inzichten op het gebied van defensie, leiderschap en geopolitieke vraagstukken weet hij als geen ander de waarde van vrijheid te duiden – en de uitdagingen die daarbij komen kijken. En te benadrukken hoe de ervaringen van militaire operaties uit het verleden kunnen helpen de wereld van vandaag beter te begrijpen en voorbereid te zijn op de toekomst. Om zodoende de link te leggen tussen toen en nu en het heden en verleden met elkaar te verbinden.

De lezing van Mart de Kruif wordt georganiseerd door de gemeente Rheden en vindt plaats in De Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan 54 in Dieren. Burgemeester Carol van Eert opent de avond. Start van de lezing is om 20.00 uur en de inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis maar kan alleen na aanmelding via [lezing16april@rheden.nl](mailto:lezing16april@rheden.nl). Wees er op tijd bij want vol is vol.

Op 16 april is het 80 jaar geleden dat Dieren (en de hele gemeente Rheden) werd bevrijd.



*De Heidekapel doet nu echt zijn naam eer aan met deze mooie heideplantjes bij de ingang*

### Kopij voor de volgende uitgave

Graag uiterlijk woensdag 9 april 2025 om 18:00 uur mailen naar [Redactie Nieuwsbrief](#)